

POST

van Ontmoeting

Vrijwilligers
SPECIAL

4 De impact van
vrijwilligerswerk

7 Ed van Hell: 25 jaar
Ontmoeting en vrijwilligers

12 Vrijwilligers in
het zonnetje

**Vrijwilligerswerk
verrijkt je leven!**



'We zijn echt maatjes geworden!'

6

INHOUD

11 Gedicht
Geschreven door een deelnemer van de Experience Night

15 Persoonlijk
Een column van de nieuwe directeur-bestuurder

16 Vrijwilligers gezocht

VOORWOORD

OGEN VAN LIEFDE...

Ik was erdoor geraakt..

Even geleden kwam ik een vrijwilliger van Ontmoeting tegen. Ze had een cliënt gereden naar een afspraak bij een therapeut. Een afstand van 85 km. En tijdens deze autorit had de cliënt iets over zijn leven verteld en waar hij mee worstelt.

Dat deed wat met de vrijwilliger. In de tijd dat ze op hem moest wachten, deed ze iets bijzonders. Iets EXTRA.... Ze kocht een kaartje voor hem en zette er een persoonlijke bemoedigende tekst op! Dat is toch mooi....

Een paar dagen later sprak ik een professional. Ze was in contact met een cliënt die echt niets had. Snel had ze een oproepje in haar gemeente gedaan en binnen no-time had ze een complete garderobe bij elkaar. Weer dat EXTRA....

Deze verhalen hoor ik vaak bij Ontmoeting. Dit zijn ogen van liefde. Dat hoeft niet altijd in iets EXTRA's geven te zitten. Het is kijken naar wat de ander echt nodig heeft en de ander laten zien en ervaren dat je er voor hem of haar bent. Net dat beetje EXTRA.. liefde doorgeven die wij van Hem ontvangen hebben.

Open mijn hart. Laat mij zien met Uw ogen. Open mijn hart. Maak het sterk en bewogen. Wie mag jij vandaag ontmoeten?



Meinke, vrijwilligersadviseur

COLOFON

Missie • Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Directie • Gerard Stoop
Redactie • Rianne Breeman-Nijburg, Martijn Schot, Meinke Balfoort
Aan dit nummer hebben meegewerkt Ed van Hell, Dianne Timmermans-Duijster, Gerard Stoop, Gijsbert van Ruitenburg, Teunis Rijnveld
Vormgeving • idd.nu
Druk • Verloop drukkerij

Centraal adres
Postbus 263, 3990 GB Houten
030 635 40 90
NL-35 RABO 0387 6691 40
ontmoeting.org
info@ontmoeting.org
Locaties
Rotterdam, Epe, Harderwijk, Hoek van Holland, Houten, Ede, Goeree Overflakkee, Woerden, Heerhugowaard, Deventer, Haarlem, Apeldoorn en Alkmaar.

Adreswijziging
Zijn uw (adres)gegevens gewijzigd? Stuur een mail met uw oude en nieuwe gegevens naar donateursadministratie@ontmoeting.org



De impact van vrijwilligers

Clïent Jannette

We verdiepen ons in elkaars leven en we zijn graag creatief bezig samen.

Ze heeft geen gemakkelijk leven achter de rug. Jannette (51) belandde al jong in de psychiatrie en werd snel daarna arbeidsongeschikt. Jarenlang woonde ze zelfstandig, met ambulante begeleiding en sinds kort woont ze in een begeleide woonvorm. Daar heeft ze het naar haar zin, de christelijke sfeer ervaart ze als prettig.



Via haar persoonlijk begeleider hoort Jannette dat Ontmoeting een maatjesproject heeft. Ze neemt de stap en meldt zich hiervoor aan. Collega Marjan maakt niet lang daarna kennis met haar.

Jannette: 'Dit heb ik als heel prettig en positief ervaren. Ik kende Ontmoeting al en las het blad Post. Nu konden ze ook iets voor mij gaan betekenen. Het contact met mijn maatje ervaar ik als heel verrijkend. Het lost een stukje eenzaamheid op en er staat iemand naast me op een gelijkwaardige manier. We verdiepen ons in elkaars leven en we zijn graag creatief bezig samen. Ik ben dankbaar dat de Heere op deze manier mensen op mijn pad heeft gebracht.'

De vrijwilliger is voor Jannette een positief element in haar leven. Het geeft haar verbreding van haar blikveld. Dat heeft ze nodig. Recent heeft Jannette een maagverkleining ondergaan. Een zwaar proces, waarvan ze nu herstelt. Ze gaat een nieuwe levensfase in, waarna ze weer dienstbaar hoopt te kunnen zijn. Een hartewens van haar. Ze wil ook graag

weer contacten buiten de woonvorm op gaan bouwen.

'Mijn herstel ervaar ik als een gebedsverhoring, een herstelplan vanuit God. In de woonvorm werken we met herstelplannen, ik zie alles in het grotere geheel vanuit God. Ik hoop en bid dat dat herstel ook in andere kwetsbare levens uitwerkt mag worden. Dat geeft nieuwe levensmoed en kracht.'

Voor de bedankavond voor vrijwilligers in Harderwijk heeft Jannette bedankjes gemaakt om mee te geven en een prachtige vlaggenlijn. Zelf bedacht en ontworpen. 'Dit geeft mij voldoening, om op deze manier dienstbaar te kunnen zijn!'



in 4 verhalen

Medewerkers Aart en Michelle

Een rode lijn door deze hulpvragen is 'sociaal isolement'. We horen vaak: 'ik heb geen mens'.



Aart Zwerus, netwerkcoördinator

Als netwerkcoördinator onderhouden we contacten met veel kerken in Apeldoorn. Samen proberen we gemeenteleden te stimuleren om onze hulpbehoefte naasten te helpen. We zetten vrijwilligers in bij mensen met meervoudige problematiek. Daarmee onderscheiden we ons van andere vrijwilligersorganisaties. Wij trekken voor een langere tijd met een cliënt op, meestal met meer dan één vrijwilliger. De hulpvragen zijn zeer divers. Een rode lijn door deze hulpvragen is 'sociaal isolement'. We horen vaak: 'ik heb geen mens'.

Kort geleden ontmoette ik Edward. Hij was ziek en daardoor niet in staat goed voor zichzelf te zorgen. Uiteindelijk werd hij ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis, waar hij gelukkig weer opknapt. Omdat zijn huis sterk vervuild was, mocht hij niet naar huis en duurde zijn verblijf in het ziekenhuis daardoor extra lang. Als laatste strohalm noemde de WMO-consulent Ontmoeting. Een groep vrijwilligers heeft toen zijn woning gereinigd,

zodat hij weer veilig naar huis toe kon. Hij was overgelukkig en verbaasd dat vrijwilligers dit voor hem wilden doen en allemaal heel snel.

Vrijwilligers geven onze cliënten het gevoel dat ze er toe doen. Blijkbaar zijn er naast hulpverleners ook 'gewone mensen' die naar hen omzien. Dit geeft hen een stuk eigenwaarde terug!

Michelle Beqiri, netwerkcoördinator

Samen met vrijwilligers en professionals begeleiden we cliënten in het vinden van oplossingen, het (her)ontdekken van krachten en talenten.

Sociale contacten spelen een belangrijke rol, dit zorgt voor waardering, gezelligheid, bemoediging en ondersteuning. Wat als je zelf geen stabiel netwerk hebt? Wie vraag je om hulp of advies, met wie ga je gezellig winkelen, wie helpt je met het bereiden van een gezonde maaltijd, of met wie spar je als moeder over de opvoeding van de kinderen?

Vrijwilligers kunnen hierin veel betekenen! Ze zijn een steuntje in de rug of vormen een brug naar de maatschappij. De leefwereld van de vrijwilliger en cliënt kan veel verschillen, maar het gaat erom dat je naast elkaar staat, elkaar probeert te begrijpen en elkaar waardeert.

Als vrijwilliger mag je de gaven en talenten die je van God hebt gekregen, inzetten. Wanneer een vrijwilliger bij iemand binnen stapt, gaat Christus met hen mee. Zonder dat er over het geloof is gesproken, komen er regelmatig vragen naar.

We zijn ontzettend dankbaar voor de huidige vrijwilligers die zich inzetten en betrokken zijn. Echter als we alle aanvragen naar een vrijwilliger willen invullen, zouden er nog meer vrijwilligers nodig zijn. Confronterend, omdat je iedereen graag wil voorzien in hun hulpvraag. Daarom blijven we zoeken naar vrijwilligers die zich vanuit naastenliefde willen inzetten. Ik vind het inspirerend om te horen dat vrijwilligerswerk ook het leven van een vrijwilliger zo enorm kan verrijken!

Vrijwilliger Esther

Een prachtig cadeau voor mij is dat Denice laat zien wie ze is



Gezocht: een vrijwilliger voor St Ontmoeting, om 1 x in de maand een eenzame vrouw bezoeken, gewoon voor de gezelligheid.

Al langere tijd trokken zulke advertenties mijn aandacht. Totdat het me niet meer losliet en ik reageerde. Tijdens het telefoongesprek begon het al meer te leven. Na een trainingsdag om vaardigheden te leren en valkuilen te herkennen was ik klaar voor het vrijwilligerswerk. Ik werd gevraagd om het maatje van Denice te worden.

De introductie was zodanig dat ik opelde om haar te bezoeken. En eindelijk was het zover. Op een zeer regenachtige dag reisde ik van Dordrecht naar Rotterdam. Denice vond het spannend, maar ik kon haar geruststellen: ik was ook best zenuwachtig. Dat brak het ijs en ze wilde al snel meer van me weten. Oke... ik ben Esther Vuijk, 42 jaar, 22 jaar gelukkig getrouwd en trotse moeder van 2 zonen. En zo vloog het eerste uur voorbij.

Nu zijn we een paar maanden verder en wauw, we zijn echt maatjes geworden. Ik ben bewust mezelf gebleven en wilde

me oprecht inleven in het leven van Denice. Want dat ze een ander leven heeft en leidt dan ik, maakt nog niet dat ik niet naast haar kan staan. En zo merk en voel je duidelijk dat het nogal bepalend is waar je wieg staat, in welk gezin je opgroeit en welke beperkingen in het leven je kunnen beïnvloeden en bemoeilijken. Allemaal zaken waar je als kind niet om gevraagd hebt, laat staan invloed op hebt.

Tijdens de ontmoetingen vind ik het heel belangrijk dat we iets doen waar Denice blij van wordt. En jawel, wat een creabea is ze. En dat terwijl ik dat niet ben. We hebben samen een mooie kaart gemaakt en zo was Denice mijn creajuf. Een prachtig cadeau voor mij is dat Denice laat zien wie ze is, eerlijk antwoord geeft als ze het wel weet, maar ook als ze het niet weet. Dat schept een band. En al snel werd ik verrast door vragen over mijn christelijke levenswijze en wandel. Wat een prachtige openingen.

Dit alles maakte dat ik iets moois kon geven: een kinderbijbel.

Denice gaf aan dat ze graag samen met mij naar de zondagse dienst in Rotterdam wilde. Heel mooi om hier, samen met Denice, andere mensen te ontmoeten, samen te zingen en naar Gods woord te luisteren.

Wat is het verrijkend om op deze manier uit je comfortzone te komen. Het vrijwilligerswerk geeft energie en maakt je dankbaar. Wat mij raakt is dat het gevoel van 'uitgespuwd worden door de maatschappij' diep zit en de schaamte voor de 'puinhoop' van hun leven. Maar de wilskracht wint het. Daar word je stil van. Dan sta je niet boven deze kwetsbare mensen maar naast ze en blijf dit besef over: dat we allemaal hetzelfde nodig hebben met dit gebed: persoonlijk Gods vergeving van zonden te krijgen uit genade, dat geeft echte rust en vrede. Denice, bedankt dat ik je maatje mocht worden. ■

De basis ... vrijwilligers

ED VAN HELL BLIKT TERUG OP 25 JAAR ONTMOETING EN VRIJWILLIGERS

'De Heere zegent dit werk' zo vertelt de vrijwilliger die wekelijks langs komt om er te zijn voor de bezoekers van het dienstencentrum in Rotterdam. Op mijn vraag hoe hij dat merkt, wijst hij op het feit dat er regelmatig behoefte is aan een Bijbel. 'Bijna iedere week deel ik wel een Bijbel uit, mooi toch!'. In mijn kennismaking met het werk – 25 jaar geleden – kom ik soortgelijke reacties meer tegen. Al snel ontdek ik dat het papier van de Bijbel ideaal is voor het maken van bijvoorbeeld een joint. Het gevolg: het verspreiden van Gods Woord wordt geminimaliseerd. Een voorbeeld van naïviteit die het werk van Ontmoeting siert in de ontstaansperiode.

1994: ongeveer 30 vrijwilligers zijn actief betrokken bij het direct uitvoerend werk. Groot respect heb ik voor deze mensen. Zij zijn bereid om zich in te zetten voor mensen die 'half dood liggen' (Luk. 10: 30) aan de kant van de weg.

Door de jaren heen vermindert de naïviteit van christenen. Medewerkers binnen Ontmoeting weten door ervaring, met vallen en opstaan, steeds beter om te gaan met de cultuur die eigen



is aan het leven op straat. Dakloosheid vermindert. Thuisloosheid (het onverbonden zijn) neemt toe!

In de gelijkenis uit Luk. 10 zou geen stichting Ontmoeting kunnen voorkomen (het zou hoogstens de naam van de herberg kunnen zijn). In de eerste christengemeente zou geen stichting Ontmoeting zijn opgericht. Waarom niet? Omdat er respectievelijk een Samaritaan was en christenen waren die 'met innerlijke ontferming bewogen' waren wanneer zij om zich heen keken en de nood zagen. Dat is de reden voor een belangrijke koerswijziging binnen Ontmoeting (ca. 2013/2014). Voorbeeld: de christelijke gemeente in plaats X vraagt Ontmoeting om een afdeling in hun burgerlijke gemeente te beginnen. Na de koerswijzi-

ging is het antwoord: 'Nee! Wel willen we jullie helpen om in deze achterstandswijk te functioneren als de barmhartige Samaritaan'. Het heeft geleid tot een prachtige samenwerking van Samaritaan (christenen) en herbergier (Stichting Ontmoeting). Op vergelijkbare wijze is het werk op andere plaatsen in Nederland begonnen. Christenen hebben zich ingezet voor mensen die in de directe omgeving uiterst kwetsbaar zijn. De nood werd groot en men heeft langzamerhand de professionaliteit van Ontmoeting gevraagd om te helpen. Dankzij deze koerswijziging is het aantal vrijwilligers toegenomen tot ruim 1.000.

Is daarmee de bedoeling gerealiseerd? Nee, absoluut niet... wanneer ik de nood om me heen zie. Mijn grote wens is dat christelijke gemeenten (of moet ik zeggen 'christenen?') worden gemotiveerd, gestimuleerd en geactiveerd om 'met innerlijke ontferming' bewogen te zijn over mensen die 'aan de kant van de weg liggen'. Stelt u zich de vraag: Wie is de naasten van degenen die 'half dood' aan de kant van de weg ligt in mijn burgerlijke gemeente? ■



HOUSING FIRST

In Rotterdam is een officiële start gemaakt met Housing First. Met Housing First wordt op een succesvolle manier dakloosheid bestreden en aan zelfredzaamheid gewerkt. Eerst krijgt iemand een woning, vanuit de gedachte dat begeleiding pas goed werkt, als je geen zorgen hebt om aan een dak boven je hoofd te komen. Op 27 september is bij Ontmoeting aan de eerste cliënt de sleutel overhandigd namens wethouder Sven den Langen. Ontmoeting is blij en dankbaar, dat ze nauw betrokken is bij de opzet van Housing First in Rotterdam ten bate van daklozen in de stad. ■



Beschermd Thuis Alkmaar

In Alkmaar mocht namens Ontmoeting/Nehemia Zorg collega José van den Dool samen met een cliënt iets vertellen over de zorg die verleend wordt via Beschermd Thuis. Cliënten, die eerst beschermd woonden in bijvoorbeeld een GGZ-instelling, wonen weer in hun eigen woning en krijgen daar intensieve begeleiding. De gemeente Alkmaar had een persmoment gepland met de wethouder om symbolisch de eerste handtekening te zetten onder het nieuwe contract voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. Ontmoeting/Nehemia Zorg mocht als eerste mee ondertekenen. ■



Afscheid Ed van Hell

Op 8 november neemt Ed van Hell afscheid van Ontmoeting. Hij heeft zich in de afgelopen 25 jaar met hart en ziel gegeven voor het belangrijke werk van Ontmoeting voor vele kwetsbare mensen in nood. Ontmoeting is hem daar heel dankbaar voor. Op 8 november zal er een receptie georganiseerd worden in de Hoflaanerk in Rotterdam. Na de receptie is er een maaltijd in aanwezigheid van enkele cliënten en meest nabije betrokkenen van Ed van Hell. We hopen u nog een terugblik op deze afscheidsbijeenkomst te geven. ■



De school met de Bijbel in Nieuwer ter Aa heeft een marktdag georganiseerd voor Ontmoeting! We ontvingen de helft van de opbrengst: **€ 1.696!** Alle leerlingen, leerkrachten en ouders bedankt voor jullie bijdrage! ■



Het Huttendorp in Staphorst was weer een mooi feest! Cliënten van Ontmoeting, vaders en moeders, kinderen en andere vrijwilligers waren druk in de weer! En weer met resultaat! Het leverde niet alleen een hoop gezelligheid op, maar ook een mooi bedrag! **€ 17.500** ■



Er zijn weer mooie zangavonden georganiseerd, met collectes voor Ontmoeting. De opbrengsten zijn prachtig. De samenzangavond in Heusden heeft bijvoorbeeld maar liefst **€ 1.324** opgebracht! ■



Comite IJssel en Lek is weer actief geweest met hun jaarlijkse verkoping! Wat was er weer veel te koop en veel te doen! Al deze activiteiten hebben gezorgd voor een prachtbedrag voor Ontmoeting: **€ 6.200** ■



De Herv. Gem. uit Hardinxveld heeft een rommelmarkt georganiseerd. Een aantal comitéleden van Drechtsteden heeft toen Ontmoeting kunnen promoten. We ontvingen het prachtige bedrag van **€ 4.113,25!** DANK! ■



Zangvereniging 'Met hart en stem' uit Ridderkerk-Slikkerveer bestond 50 jaar! Ter ere daarvan werd een cd opgenomen, een zangavond georganiseerd en een collecte gehouden. Voorlichter Wim Kuling mocht de cheque in ontvangst nemen: **€ 2.750** voor Ontmoeting! Prachtig! ■



Bereiken, Ontmoeten, Verbinden

Together is het jongerenplatform van Ontmoeting. Met een kernteam organiseren zij allerlei activiteiten om samen met andere jongeren iets te betekenen voor de kwetsbare naaste. Marlinde legt uit wie ze zijn en wat ze doen.

Ik ben Marlinde Bosch en zit in het kernteam van Together. Een aantal jaar geleden vroeg Martijn Schot of ik het boek 'Pappies kleine meid slaapt op straat' (een aanrader!) wilde lezen. Later zouden we met een aantal jongeren het boek nabespreken. Toen is eigenlijk mijn rol binnen Ontmoeting begonnen. De bijeenkomsten werden uitgebreider en als jongeren zouden we een eigen naam krijgen: Together. Samen willen wij ervoor zorgen dat jongeren oog krijgen voor de zwakkeren in onze samenleving. Dit doen we onder anderen door middel van evenementen en sponsoracties zoals de Experience Night. Hierbij ga je een nacht de cel in en word je behandeld alsof je echt een gedetineerde bent. Een hele

aparte ervaring, want ondanks dat je weet dat het maar voor 1 dag is, kan je voelen wat echte gevangenen moeten voelen: eenzaamheid en verveling.

Samen willen wij ervoor zorgen dat jongeren oog krijgen voor de zwakkeren in onze samenleving

Daarnaast heeft Together een eigen website. Hierop staan blogs met dingen uit het dagelijkse leven waarin bepaalde kernthema's centraal staan. Ik controleer de spelling. Het is leuk om zulke ervaringsverhalen te lezen voordat ze online gaan.

Door alle dingen die we hebben opgezet, hopen we jongeren zoals jullie te bereiken zodat jullie ook wat kunnen betekenen voor de zwakkeren in onze samenleving! Dus kom vooral naar onze evenementen, want alleen kunnen we het niet, maar Together wel! ■

Andreas Manuela is vrijwilliger van Ontmoeting en geeft als ervaringsdeskundige voorlichting op o.a. scholen. Hij deelt zijn mening over Together.

"Er is een hele wereld waar image, ego, geld, prestatie en presteren super belangrijk schijnen te zijn. En we zijn allemaal kwetsbaar en worden in verleidingen gebracht. Om te zien dat christelijke jongeren zich inzetten op scholen en in kerkelijke gemeenschappen geeft mij een blijmoedige en vrijmoedige impuls dat er een tegenbeweging is. Dat er ook een wereld bestaat die het waard is om voor te vechten, vasthoudend in te zijn, ook als het moeilijk wordt en juist als het moeilijk wordt. In die wereld vind je mensen, jongeren, die je steunen en naast je staan, belangeloos en niet veroordelend. Daardoor kon ik als vastgelopen mens mezelf weer verbinden en verbonden voelen. Dat is zoveel waard, dat is onschatbaar en zeer waardevol voor mij geweest in mijn weg van duisternis naar een lichtere wereld."

Meer lezen? Bekijk het hele verhaal van Andreas op www.servetogether.nl



*Uiteengespatte dromen
Wéér teleurgesteld
Afgepakte dromen
Wéér een oordeel geveld.
Geen kans gekregen
Ongezien
Alles gezien
Altijd ongelegen.*

*Een Scherf! Waar is de lijm?
Tastend om me heen
Zoekend binnenin
Bekende pijn.*

*Wordt het echt weer licht?
Krijg ik beter zicht?
Mezelf ontmoet
Me laten leiden
Op de toekomst gericht.*

Marian Huijzer 21-09-'19
deelnemer Experience Night

Tijdens de Experience Night schreven de deelnemers een gedicht. Marian schreef het meest aansprekende gedicht.

Vrijwilligers in het zonnetje!

Binnen Ontmoeting hebben we ruim 1.000 vrijwilligers die in allerlei functies actief zijn. Benieuwd wie dat zijn en wat voor werk ze doen? We zetten er een paar in het zonnetje!

3 Hans van Doorne, vrijwilliger locatie Houten

Ik zet alle dozen met collectebussen en toebehoren klaar. Daarna vervoer ik deze naar de comités die gaan collecteren. Iedereen die fit is en niet (meer) hoeft te werken maar het wel kan is mijns inziens verplicht om iets te doen, zeker voor onze medemens.

2 Jan Gorter, vrijwilliger Thuishavens

Ik breng groente, fruit en brood bij cliënten langs. Dit voedsel is afgekeurd voor de verkoop, maar de kwaliteit en smaak zijn nog heel goed. Daarnaast houd ik mijn ogen en oren open voor cliënten die een woning hebben. Laatst kon ik nog een keer een keuken op de kop tikken!

1 Gerdine Weststrate, kapster Thuishaven IJsselmonde en Charlois

Als je krap bij kas zit, bezuinig je al snel op de kapper. Ik vind het fijn om dan toch die knipbeurt mogelijk te maken, er verzorgd uit zien voelt beter.

4 Roel Knopper, donateursadministratie Houten

Ik verwerk mutaties van verhuizingen, donaties, opzeggingen en afmeldingen. Daarnaast verwerk ik inzendingen van de zomer- en winterpuzzels. Ik doe dit werk graag, om zo indirect een bijdrage te leveren aan de hulpverlening aan onze kwetsbare naaste.

5 Wim en Riet, beheerders-echtpaar Huize Norel Epe

Je helpt mensen in hun zijn, in hun zoektocht. Je loopt een stukje met hen mee. We hebben geleerd om een ander te accepteren die volkomen anders denkt en leeft dan dat wij zelf doen.

6 Annelies Boers, gastvrouw met secretariële werkzaamheden Thuishaven IJsselmonde

Geweldig leuk om in een gezellig teamverband, met een diversiteit aan verschillende taken, iets te kunnen betekenen voor onze cliënten. Dit geeft veel positieve energie!

7 Bram Schot, administratie-vrijwilliger Thuishaven Charlois

Ik help cliënten bij het ordenen van hun persoonlijke administratie, wat vaak een taaie klus voor hen is. Ik maak samen met cliënten hun aanvraag voor schulphulpverlening in orde, orden hun dossier en houd bij wanneer WMO (her)indicaties opnieuw aangevraagd moeten worden.

8 Natsinet Habte, schoonmaakster bij Thuishaven Deventer/Schalkhaar

Ik vind het leuk om vrijwilliger te zijn omdat ik veel gesprekken voer met andere mensen, mensen beter leer kennen en hen kan helpen en hierdoor zelf ook beter Nederlands leer spreken.

9 Mirjam, vrijwilligster kinderinloop Thuis in Ede-Zuid

Een ingespannen kindergezicht bij een knutsel, een vrolijke lach bij een spel, een trotse blik bij zelfgebakken koekjes, ontwapende gesprekjes en een dikke knuffel van een kind die zo blij is mij weer te zien.... Er zijn voor kwetsbare kinderen is op en top genieten!

10 José, vrijwilligster Ontmoetingnetwerken en gastvrouw Thuishaven Deventer

Door dit werk hoop ik iets voor mijn medemens te kunnen betekenen en Gods liefde uit te stralen en te laten zien.

Frans van Dam, netwerkvrijwilliger en zondagvrijwilliger in De Oude Synagoge.

In de Oude Synagoge verzorg ik soms de lunch na het moment van bezinning op zondag. Bijzonder om bezig te zijn voor je medemens.

Hans de Jager, netwerkvrijwilliger en zondagvrijwilliger in De Oude Synagoge.

Tijdens het "SOEB-moment" (Soep en Bijbel) probeer ik iedere keer weer "Het Licht" te laten schijnen in deze Oude Synagoge!

Klaas van den Horn, netwerkvrijwilliger en activeringsvrijwilliger

Iedere week ga ik een ochtend mee met cliënten om tuinen op te knappen. Daarnaast zet ik mij in als netwerkvrijwilliger voor twee cliënten.

Huib Rietveld, vrijwilliger op de inloop

Soms is enkel aanwezig zijn voldoende. Je bent present voor de mensen om je heen!



In memoriam

door Teunis Rijnveld

Op 11 september overleed mijnheer Heijstek. Hij was bijna 27 jaar vrijwilliger voor het pastoraat in Rotterdam. Met onze bezoekers heeft hij veel gesprekken gevoerd. Daarnaast leidde hij wekelijks één of meerdere Bijbelstudies. Als het maar enigszins kon was hij aanwezig bij onze tweede feestdag bijeenkomsten. Dit alles deed hij vanuit innerlijke bewogenheid en liefde wat merkbaar was voor iedereen. Van hem gold duidelijk wat Paulus geschreven heeft in 2 Korinthe 5 vers 14: 'Want de liefde van Christus dringt ons.' Door middel van zijn houding, dus zonder woorden, sprak hij al. Hij was bekend en geliefd. Dit bleek uit de vele warme reacties van onze bezoekers.

Begin september heb ik nog persoonlijk afscheid van hem kunnen nemen. Het raakte mij diep en het werd een onvergetelijk afscheid. Hij was voor mij een broeder in Christus. De verbondenheid werd sterk gevoeld. Hij vertelde hoe de HEERE hem als een

onwaardige zondaar had opgezocht. Hij gaf aan wat Ontmoeting voor hem betekende. Hij mocht uitdelen, maar ontving zelf ook zegen. Samen met de aanwezige kinderen hebben we gezongen, gelezen en gebeden. Het was ontroerend.



Op 16 september is meneer Heijstek begraven. Met een heel aantal bezoekers, vrijwilligers en collega's waren we daarvan getuige. In de rouwdienst stonden de woorden centraal uit Psalm 73: 23b: 'Gij hebt mijn rechterhand gevat'. Eens had broeder Heijstek gezegd: 'Ik heb veel van de wereld gezien.' Dat ging niet over de reizen die hij maakte, maar hij bedoelde hiermee de zaken van de wereld die ook in zijn hart leefden. Maar door Gods genade mocht daarbij komen dat hij geleerd had wie Jezus Christus voor hem wilde zijn.

Namens Ontmoeting is er een 'In memoriam' uitgesproken, nadat één van onze bezoekers iets van zijn gevoelens en ervaringen gedeeld had. Allen die namens Ontmoeting aanwezig waren hebben het lied: 'Vaste Rots van mijn behoud' gezongen. Lopend ging een lange stoet naar de begraafplaats. Het was indrukwekkend en liet bij ons allen een indringende boodschap achter. ■

Kleine dingen van grote waarde

GERARD STOOP



Jaren geleden deed ik samen met mijn vrouw als vrijwilliger mee met een actie van Ontmoeting in Rotterdam: soep schenken voor dak- en thuislozen en voor de prostituees die toen werkzaam waren op de Keileweg. Een bijzondere ervaring. Met een van de prostituees kregen we een mooi gesprek. Ze getuigde van haar geloof in Jezus! Ik vond het erg mooi en was tegelijk in verwarring: 'hoe kan dat nou' dacht ik. Jezelf prostitueren en getuigen van je geloof in Jezus! Later ontdekte ik pas dat ik eigenlijk heel erg op haar lijk: getuigen van je geloof en tegelijk nog zoveel dingen doen die Hij niet wil! En gelukkig, ook in de bijbel zijn er talloze voorbeelden te vinden van oprechte gelovigen die tegelijk nog zoveel zonden doen! Geen excuus voor ons, maar wel een grote troost: Hij kent ons en is ook daarvoor gestorven aan het kruis.

Nu vele jaren later ben ik blij en dankbaar dat ik Ontmoeting mag gaan dienen als directeur-bestuurder. Een heel mooie uitdaging! Werken voor een

bijzondere organisatie waarin medewerkers vanuit de passie voor het evangelie passie hebben voor medemensen die de verbinding met zichzelf en de omgeving zijn kwijtgeraakt. 25 jaar lang heeft Ed van Hell gewerkt voor en gebouwd aan de organisatie die het nu is. Een eer om hem te mogen opvolgen.

Schitterend dat er ook nu nog bijna 1.100 vrijwilligers zijn die zich via Ontmoeting voor onze kwetsbare medemensen inzetten. Nee, niet meer op de Keileweg, want de tippelzone is gelukkig gesloten. Maar wel op talloze andere plekken en manieren: als comitévrijwilliger, als taalondersteuner, als begeleider, als vrijwilliger voor de kerkdienst, als...

Heel mooi en belangrijk werk! Daardoor kan Ontmoeting zoveel meerwaarde bieden. En hoewel het voor ons vaak kleine dingen zijn, is het in de ogen van onze God veel waard. Denk maar aan de woorden van Jezus in Mattheus 25: 34-36. Mocht u of jij zich aangesproken voelen, we kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken... ■



Verrijk het leven van een ander *en dat van jezelf*

Word vrijwilliger!

Ontmoeting zoekt mensen die een beetje tijd willen geven. En in die tijd volle aandacht geven aan onze cliënten. Wij zoeken vrijwilligers die liefde delen vanuit een bewogen en gelovig hart. Daarmee kunnen we het verschil maken in het leven van onze cliënten en geven we ze het gevoel dat ze er echt toe doen!

Tegelijk is het een ervaring die je eigen leven diepgaand verrijkt. Ben je beschikbaar (al vanaf 2 uur per maand)? Neem contact met ons op!